



„Alle
consequenties
nam ik
voor lief”

serie
**ALS VROUW JE
MAN VOLGEN**

2

**ANDREA JASSEY-
DE KIEVID**

Haar leuke baan opzeggen, familie en vrienden achterlaten en emigreren naar een land dat totaal anders is dan Nederland. Dat zouden de consequenties zijn als Andrea Jassey-de Kievid (33) zou trouwen met de Gambiaan Arnest. „Ik wilde deze keuze alleen maken als ik er volledig van overtuigd was dat dit Gods weg voor mij was.”

Tekst: C.A. SCHIPAANBOORD-DE VOS Beeld: ROSALIE KOLK-HATTEM

Tijdens een christelijke groepsreis naar Gambia in 2015 raakte Andrea onder de indruk van de islamitische sfeer die er overal merkbaar was. „Op bijna elke hoek van de straat waren er moskeeën en biddende moslims. Maar een plaatselijke dominee vertelde dat ze niet evangeliseren: dan krijg je gedoe. Christenen en moslims leven er in vrede met elkaar. Dat wilden ze

graag zo houden. Die reactie verwarde me. Ook andere christelijke Gambianen dachten er zo over.

In gesprekken met moslims merkte ik openheid voor het Evangelie. Het raakte me diep dat in dit land, vol met mensen die een god aanbidden die niet verlossen kan, kerken en christenen hun taak niet verstaan om de blijde Boodschap te delen met hun landgenoten.”

Thuis dook ze achter de computer om uit te zoeken



Montezorgwoningen

Overstroom en overvloeden

Wij bouwen op maat en over vloeden. Bieding de meest uitgebreide montageopties en over vloeden. Overvloeden. Wij bouwen op maat en over vloeden.

Meer informatie?

www.blijftwonen.nl



Adresgegevens

Postbus 10000 6500 CA Nijmegen
0302 - 44 20 15
info@blijftwonen.nl

of er zendingsorganisaties actief waren in Gambia. Maar die waren er niet. Ze schreef zendingsorganisaties aan in de hoop hun de ogen te kunnen openen voor Gambia. Tevergeefs. „Maar de nood die de Heere op mijn hart had gebonden voor Gambia werd juist meer. Het enige wat ik nog kon doen was bidden.”

PREEKSTOEL

Twee jaar later trekt een krantenkop haar aandacht: 'Christenen in Gambia hoopvol over de toekomst'. Eronder een foto van een Gambiaanse evangelist: Arnest. „Hij vertelde over zijn verlangen om het Evangelie in heel Gambia te verkondigen. Het verraste me.”

Via internet zoekt ze contact met hem. Arnest nodigde haar uit om bij hem naar de kerk te komen als ze nog eens op vakantie naar Gambia zou gaan. „Samen met een vriendin bezocht ik Arnests kerk. Het kleine gebouwtje had geen vloer, geen ramen, geen elektrici-

„Arnest had zijn roeping in Gambia. Nu is Gambia leuk voor vakantie, maar er wonen is een ander verhaal..”

teit en enkel wat gammele stoeltjes en een houten paal met dwarsplankje als preekstoel.

Het raakte me hoe Arnest preekte. Het was alsof hij voor een grote menigte in een groot kerkgebouw stond." Glimlachend: „Door zijn gedrevenheid stootte hij regelmatig bijna zijn 'preekstoel' omver.

Na de dienst praatten we met hem. Toen vroeg hij me of ik hem vanuit Nederland wilde helpen met het werven van fondsen voor zijn gemeente. Dat overrompelde me, maar ik wilde er graag mijn best voor doen.”

AANTREKKINGSKRACHT

In de weken erna, leert ze Arnest beter kennen. Andrea: „Ik begon me tot hem aangetrokken te voelen.”

En dat is wederzijds. Daarnaast gebeuren er „bijzondere dingen”, waardoor Arnest zich ging afvragen of het misschien de weg van de Heere was dat Andrea zijn vrouw zou worden. „Hij wilde die gevoelens de kop indrukken. Hij voelde sterk dat hij zijn eigen verlangens niet mocht stellen boven het werk in Gods Koninkrijk. Want als hij mij zijn liefde zou verklaren, zou de samenwerking die we net waren begonnen, misschien wel stoppen als ik geen gevoelens voor hem had.”

Na enkele maanden vertelde Arnest toch dat hij van Andrea hield. „Ik reageerde niet zo happig. Ik wilde zeker weten dat dit Gods bedoeling was. Want het zou nogal wat betekenen. Arnest had zijn roeping in Gambia, dus dan zou ik hem daarheen moeten volgen. Gambia is leuk voor vakantie, maar er wonen is een ander verhaal. En ik was bang mijn persoonlijke verlangens voor de wil van God te plaatsen.”

ROEPING

Andrea ging nog een keer met haar moeder op vakantie naar Gambia. In deze periode wilde Andrea de knoop doorhakken. „Mijn gevoel zei dat ik voor Arnest wilde gaan. Anderzijds zag ik mijzelf als totaal incapabel om in Gambia te wonen, de vrouw van een evangelist te zijn en zendingswerk in Gambia te doen. Ik wist echt niet wat ik moest doen.

Toen ik het echt niet meer wist, sprak de Heere heel duidelijk vanuit Jeremia 1. Terug in Nederland werd mijn

roeping om naar Gambia te gaan, naast dat het aan-gevochten werd, steeds weer bevestigd," vertelt ze. „Ik was dankbaar dat de Heere mij duidelijk de weg wees en vertrouwde erop dat Hij mij verder zou leiden. Alle consequenties van het volgen nam ik voor lief."

Het volgen bracht moeilijke momenten. „Het opzeggen van mijn mooie baan, afscheid nemen van m'n huis, vrienden, familie en kennissen. Ik vroeg me wel eens af of ik het allemaal wel aankon."

GAMBIAANSE GEWOONTEN

Ze stapt in een heel andere wereld. Alles is anders in Gambia: het klimaat, de cultuur, het eten, de taal en de mentaliteit. Andrea: „Ik werd uit m'n comfortzone gehaald. Zeker in het begin voelde ik me regelmatig als een vis op het droge. De meest simpele dingen moest

ik van het begin af aan leren. Ook moest ik veel afleren. Inmiddels woon ik er drie jaar.

Ik leerde te accepteren dat ik bepaalde Gambiaanse gewoonten niet begrijp. Bijvoorbeeld het altijd te laat komen, afspraken niet nakomen en 'ja' zeggen en 'nee' bedoelen. Voorheen probeerde ik dat te begrijpen, maar dat lukte me niet. Daardoor raakte ik soms gefrustreerd. Het lukt me nu beter om dit los te laten.

Door vallen en opstaan leerde de Heere me steeds opnieuw dat Hij te vertrouwen is. Dat Hij zorgt en voorziet. Arnest was zelf door de Heere uit de wereld getrokken en kreeg de roeping tot evangelist. In zijn bediening als evangelist ontmoette ik hem en mag ik naast hem staan. Dat vind ik nog steeds heel bijzonder."

ALTIJD OPEN

Arnest en Andrea proberen in hun multiculturele huwelijk een 'derde' cultuur te creëren. „We proberen het mooiste van beide culturen samen te voegen. Dat betekent dat we beiden soms iets wat ons na aan het hart ligt moeten loslaten. Of juist iets moeten doen wat we eerder nooit deden.

Zo zag Arnest de zondagsrust iets ruimer dan ik. Voor mij is dat principieel. In goed overleg kwamen we daaruit. Arnest geniet nu ook van de rust op zondag." Lachend: „Als er tenminste niet onverwachts bezoek komt. Want dat kan elk moment van de dag gebeuren en dan wordt verwacht dat de gasten een maaltijd krijgen. Ongeacht het tijdstip. daar moest ik mee leren omgaan.

Mijn voorstel om soms gewoon de poort dicht te doen als we thuis zijn, wuifde Arnest als een onmogelijke optie weg. De deur moet altijd openstaan, zeker bij een voorgangersechtpaar."

Andrea noemt nog meer cultuurverschillen. „In Gambia is het heel gebruikelijk dat je als vrouw alle huishoudelijke taken doet. De man helpt daar niet bij, want anders laat je aan de buitenwereld zien dat je vrouw je onder de duim heeft in plaats van andersom.

Gelukkig liet Arnest dit idee helemaal los. Hij vindt het leuk om mij te helpen met koken, afwassen of



„Op zondag wilde ik de poort dicht. Dat vond Arnest een onmogelijke optie. De deur moet altijd openstaan, zeker bij een voorgangersechtpaar”

„Door vallen en opstaan leerde de Heere me steeds opnieuw dat Hij te vertrouwen is. Hij zorgt en voorziet”

stofzuigen. Hij trekt zich er niets van aan wat anderen daarvan vinden en is er zelfs trots op.

En als ik zin heb om de auto te wassen, laat hij mij mijn gang gaan, terwijl dit in Gambia voor een vrouw *not done* is. Gelukkig kunnen de burens erom lachen."

BLIJDSCHAP

Het volgen kostte niet alleen offers, het levert ook iets op. „Mijn leven werd enerverender. Geen dag is het hetzelfde. Werkelijk niets gaat zoals gepland. Plannen heeft hier weinig zin. Je moet erg flexibel zijn, want er gebeurt altijd wel iets bijzonders.

We zijn heel gelukkig getrouwd. We weten dat de Heere ons bij elkaar bracht en ervaren dagelijks waarom het zo heeft moeten zijn. We voelen elkaar meestal haarfijn aan, zeker als het over geestelijke zaken gaat.

We zijn een team dat elkaar goed aanvult in al het werk dat we te doen hebben in de kerk en bij de projecten. Ons samenzijn geeft ons veel blijdschap. Het is mooi om samen als instrumenten in Gods hand gebruikt te mogen worden."

Meer info: familiejassey.nl