

infiltrereert om zaken van binnenuit kapot te maken. De nadruk is ook gelegd op het verschil tussen een echte christen en een naamchristen en het verschil tussen oprecht geloof en een historisch-, wonder- en tijdgeloof. De predikant die we bij ons hadden, moest het Bijbelse standpunt dat waar de Heere eens met Zijn Geest gewerkt heeft, Hij nooit meer zal wijken, duidelijk verwerken. Voor Arnest was het ook weer goed om de pure Bijbelse geloofsleer te horen! Iets waar hij in Gambia vaak weerstand op krijgt en alleen voor staat. Gesterkt, bemoedigd en geïnspireerd konden we weer terug naar Gambia."

Hoop

Andrea weet dat het deputaatschap tot nu toe niet het oog heeft laten vallen op Gambia. „Toch heb ik de indruk dat de persoonlijke ontmoetingen ons geraakt en wederzijds iets losgemaakt hebben. Het was ook heel bijzonder dat we door een diaconie van een Nederlandse gemeente de reis geheel betaald kregen," stelt ze. „Er was wederzijdse geestelijke herkenning. We hopen en bidden of God het zaad van Zijn Woord wil doen ontkiemen en dat we daarbij vanuit Nederland steun ontvangen."

"Ongeveer 95% van de Gambianen is moslim. Bij het kleine percentage christenen leven er veel on-Bijbelse opvattingen."

